





Ter herinnering aan

## Bennie Kuipers

getrouwd met Truus Braakhuis  
papa van Ellen en Bart.

Hij werd geboren op 4 augustus 1957 te Fleringen. Na 1½ jaar van vechten voor zijn leven is hij toch nog onverwacht op 25 december 1992 in het V.U.-ziekenhuis te Amsterdam overleden. Tijdens zijn uitvaart in de parochiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Fleringen hebben we afscheid van hem genomen, want na we hem te ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof aldaar.

-----

In de Kerstnacht heeft Bennie de strijd tegen zijn ernstige ziekte moeten verliezen. Hij mocht maar 35 jaar worden. Voor onze begrippen veel te jong om te sterven. Toch heeft hij in de jaren die hij in ons midden was heel veel aan ons gegeven; aan Truus en de kinderen Ellen en Bart die alles voor hem betekenden, maar ook aan hun ouders, broers en zussen.

Als oudste zoon zette hij de boerderij voort van zijn ouders. In goede harmonie en met echte levensvreugde woonden zij dicht bij elkaar en werkten zij heel nauw samen.

Bennie was een buitenmens in hart en nieren. Mede daardoor heeft hij met hart en ziel ruim 16 jaar bij loonbedrijf Poppink kunnen werken. Vol overgave en inzet gaf hij zich ook voor het werk op de boerderij. Hij kende geen vermoeidheid en was niet eerder tevreden dan wanneer het werk klaar was. Het was hem gegeven om te genieten van al het werk waarmee hij zo was verweven.

Bennie, hoe moeilijk was het toen jij moest vernemen dat je getroffen was door een ernstige ziekte. Jij die zo gehecht was aan het leven, het werken, aan het gezin waaruit je voortkwam, maar vooral aan je eigen gezin. Met je gevoelige karakter had je het zo moeilijk om je te uiten. Je wilde anderen sparen, maar je kon en wilde hen ook niet loslaten, je wilde leven.

In groot geloof en vertrouwen op onze God die Liefde is heb je de kracht ontvangen om 1½ jaar met je gezin en je familie te vechten tegen een ziekte die zo moeilijk te overwinnen was.

Lieve Bennie, lieve papa, ons leven zal zo anders zijn zonder jou, want:

*Jij was onze geborgenheid  
mijn tegenwicht  
de intens levende  
de storm soms, maar ook de luwte.  
Geleefd heb je tot het einde toe  
en je leeft nog.....*

Hopelijk zijn wij in staat verder te leven met de sterke herinnering aan jou.

---

Voor Uw medeleven, op welke wijze dan ook tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man Bennie en onze allerliefste papa, zeggen wij U onze oprechte dank.

Truus Kuipers - Braakhuis  
Ellen  
Bart

Fleringen, 30 december 1992  
Fleringerveldweg 9