

Ter gèdachtenis aan

CONSTANT

zoon van

G.J. Kuipers en M.J. Leferink

Hij werd geboren te Losser 25 januari 1960.
Onverwacht overleden te Enschede 16 maart
1980.

Na de H. Eucharistieviering in de parochie-
kerk van O.L.V. Rozenkrans te Glanerbrug op
19 maart d.o.v. hebben wij zijn lichaam ter
ruste gelegd op het Kerkhof van de parochie.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter
gedachtenis aan onze lieve zoon en broer

CONSTANT

Familie Kuipers.

Hij was een harde werker die doorzette om
zijn doel te bereiken.

Hij voelde zich thuis bij zijn ouders en zijn
broers tussen wie hij opgroeide.

Hij was altijd bereid om een ander te helpen
en stelde niet veel eisen. Opgewekt en vol
grappen was hij bevriend met iedereen.

De toekomst leek zonnig:

Hij zou binnenkort fijn werk krijgen; hij was
gelukkig met Anja van wie hij hield.

Nu is hij plotseling gestorven door een nood-
lottig ongeluk. Verdrietig en dankbaar geden-
ken wij hem en bidden:

Heer God, onze menselijke plannen en dromen
zijn mooi, maar o zo kwetsbaar.

Volbreng aan hem uw plannen, die niet gebon-
den zijn aan tijd en plaats.

Voltooi wat onvoltooid bleef, en laat het
mooie van dit leven niet verloren gaan, maar
laat het stralen in het licht van uw eeuwig-
heid. Amen.