





Dankbare herinnering bewaren we aan

Gerard Kuipers

sedert 22 juli 1996 weduwnaar van
Annie Busscher

Hij werd geboren te Fleringen op 12 september 1922.

Na een kortstondig verblijf in het Twenteborg ziekenhuis overleed hij te Almelo op 9 oktober 2001. Tijdens een plechtig gezongen uitvaart op 13 oktober d.o.v. in de parochiekerk van het Onbevekt Hart van Maria hebben wij afscheid van hem genomen, waarna wij zijn lichaam te ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof te Fleringen.

Hij groeide op in een gezin van 13 kinderen. Het leven en werken op de boerderij, zijn ouderlijk huis, was zijn lust en leven. Op 16 mei 1956 trad hij in het huwelijk met Annie Busscher. Samen met haar kreeg hij de zorg voor zeven kinderen die uit hun huwelijk werden geboren. Zij waren gelukkig met hun kinderen en later trots op de kleinkinderen. Samen met ma heeft hij met liefde hard gewerkt voor het levensonderhoud van zijn gezin. Pa was een man van weinig woorden. Bescheiden en rustig van aard trad hij nooit op de voorgrond. Het verlies van zijn zoon Bennie en de beëindiging van het boerenbedrijf deed hem zeer. Voor hem brak een moeilijke tijd aan, nadat hij in 1996 eerst afscheid moest nemen van zijn dochter Elly en twee

weken later van zijn lieve vrouw Annie. Ondanks alle lieve zorgen van zijn kinderep en kleinkinderen viel hem het alleen zijn zwaar. Toch probeerde hij, hoe moeilijk soms ook, een invulling aan het leven te geven. Op zijn snorfiets deed hij zijn boodschappen, bezocht hij zijn dierbare familie en de kerk. Het deed hem goed dat hij voor zichzelf kon blijven zorgen op zijn dierbare plekje aan de Fleringerveldweg, ondanks zijn gezondheid, die van jaar tot jaar zwakker werd. Hij kwam zijn verplichtingen na en zijn noaberplichten waren belangrijk voor hem. Als zijn gezondheid te wensen overliet, knapte hij telkens weer op na een kortstondig verblijf in het Twenteborg ziekenhuis. De laatste maanden ging zijn gezondheid echter steeds meer achteruit. Na een kort verblijf in het ziekenhuis, gesterkt en getroost door de ziekenzalving heeft pa als diepgelovig mens zijn kruis in stilte gedragen en nu zijn rust gevonden bij God. Wij zullen hem blijven herinneren als een hardwerkende, lieve, bescheiden man, zorgzame vader en fijne opa. Moge hij nu samen met ma, Bennie en Elly genieten van de hemelse vrede in het Vaderhuis.

Voor uw medeleven bij de ziekte en na het sterven van onze vader, opa zeggen wij u oprecht dank.

Kinderen en kleinkinderen

Fleringen, 13 oktober 2001