



Vrede zij u allen!



Komt gij Heiligen Gods en Engelen des Heren,  
ontvangt en biedt aan voor het aanschijn van de  
Allerhoogste, de ziel van

## HENDRIK KUIPERS

echtgenoot van Hermina Kroese

De dierbare overledene werd geboren 5 april 1890 te Lonneker. Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden overleed hij in het R.K. Ziekenhuis te Enschede de 8ste april 1959. Zijn lichaam werd op 11 april d.a.v. ter ruste gelegd op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw v.d. Allerh. Rozenkrans te Glanerbrug.

Hij was een zorgzame vader voor zijn kinderen, een liefdevolle steun voor zijn echtgenote. Een langdurende kwaal met benauwdheden overvielen hem en er was geen geneesmiddel voor zijn ziekte. En toen kwam de Heer en riep hem; en hij die de Heer altijd trouw gediend had was bereid om van dit vergankelijke leven overgeplaatst te worden naar een onvergankelijke eeuwigheid.

Wij treuren in diepe rouw, maar niet als mensen die geen hoop hebben, want ons leven is Christus en ons sterven is een gewin.

Hij had een edel gemoed, was eenvoudig en oprecht, deugdzaam en godsdienstig. Toen de dood kwam en zijn leven opeiste, was niets in hem dat vreesde. Hij was bereid en sprak: „Heer, Uw Wil geschiede”.

Dierbare echtgenote, buigen wij voor Gods Wil. Kinderen, eert uw moeder en tot een blij weerzien in de hemel.

Gebed. Ontferm U o Heer over Uw dienaar HENDRIK en geef hem de eenwige rust. Dat hij ruste in vrede.

Mijn Jesus Barmhartigheid.

Moeder Maria, wees mijne voorspraak.