



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

*"Ik had een echtgenote
Maar ik heb ook echt genoten"*

Een uitspraak van
Jan Kuipers

sinds 1 december 1972 gehuwd met
Cisca Veereschild

Hij werd geboren in Oldenzaal op 21 januari 1946. Na een kort ziekbed overleed hij in het ziekenhuis te Oldenzaal op 22 maart 1999. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk hebben we hem op 26 maart vergezeld naar het crematorium te Usselo.

Jan groeide op als enige zoon in het gezin Kuipers temidden van 5 zusjes. Hij trouwde met Cisca op 1 december 1972 in de Willibrordkerk te Hengelo; ze kwamen te wonen in zijn oudershuis, waar ze een bijzonder goede band met elkaar opbouwden. Hij was gelukkig met zijn zoon Roy, met wie hij heel open en gezellig omging; de vrienden van Roy werden ook zijn vrienden. Hij hield van gezelligheid, had graag mensen om zich heen, voor wie hij zich graag inzette.

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest met zijn naaste familie, zijn zussen en haar kinderen, zal bij hen steeds in herinnering blijven.

Hij hield van zijn werk als logistiek manager, waardoor hij klaar kon staan voor veel medemens. Daarbij genoot hij van het leven; als supporter van FC Twente met zijn vriendenclub, maar vooral als actief lid van de Klootschieters Vereniging Noord Berghuizen; dat was zijn lust en zijn leven.

Hij was gelovig, op zijn eigen manier, de laatste tijd niet meer binnen zijn parochie, maar wel in zijn hart en in zijn huis.

Zijn ziekteproces duurde 14 dagen. Een moeilijke periode, maar ook met bijzondere momenten van verbondenheid met Cisca en Roy; dankbaar voor al het goede en met vertrouwen, dat ze samen in zijn geest voortgaan, geholpen door vele medemens.

Moge hij nu rusten in Gods vrede.

We willen u hartelijk danken voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en mijn vader.

Cisca Kuipers-Veereschild
Roy