



Jan Kuipers

1932 - 2013



Een liefdevolle herinnering aan

Jan Kuipers

* Lattrop, 12 december 1932

† Denekamp, 12 juli 2013

“Jan Kuipers Denekamp”; zo zullen velen Jan aan de telefoon hebben gehad of voor het eerst hebben ontmoet. In maart 2012 kreeg Jan verschillende klachten. Uiteindelijk is in augustus vorig jaar slokdarmkanker geconstateerd. Beetje bij beetje leverde Jan in en vier weken geleden kreeg hij het bericht niet verder behandeld te kunnen worden. Gelukkig kon Jan zijn laatste weken thuis in zijn vertrouwde omgeving doorbrengen en daar zijn wij dankbaar voor. Jan heeft gevochten om bij ons te blijven, maar zijn lichaam heeft dit niet toegelaten. Vrijdag 12 juli is Jan rustig heengegaan. Hij is tachtig jaar geworden.

Jan was een man van “nig teut’n”. Zijn leven heeft in het teken gestaan van hard werken met een hoog plichtsbefef. Als kind op de boerderij, waar hij is opgegroeid, na de schoolperiode in de opkomende textielindustrie bij Gelderman, als bouwvakker kort bij aannemer Meijer en vanaf 1966, 25 jaar, bij houtzagerij het Meuleman. Hij is op 59-jarige leeftijd met de VUT gegaan.

Jan was een gevoelig mens, al liet hij dat niet vaak

blijken. Hij stond voor iedereen klaar. Een belletje naar Jan en hij hielp je. Jan heeft genoten van zijn kleinkinderen. Hier zette hij veel voor opzij.

Voor zijn kinderen regelde hij veel en het welzijn van Annie is altijd belangrijk voor Jan geweest. Jan mocht graag samen met Annie fietsen door het Twentse landschap, een spelletje kaarten of rummikub, evenementen in de omgeving bezoeken of een bezoekje brengen aan familie of vrienden. Menig uurtje bracht Jan met hulp van Annie door in zijn moestuin. Hij had altijd de eerste, de grootste en de lekkerste “tuffel”. Na een bezoek aan de moestuin ging je altijd naar huis met wat er ook maar op dat moment van het land kwam.

Jan is met veel plezier betrokken geweest bij de Denekampse gemeenschap. Belangrijk was voor hem het Carnaval, 700 jaar Denekamp, de Oelbloazers en Stichting Culturele Manifestaties Denekamp. Woensdagmiddag was heilig, want dan ging hij “kloatscheet’n” bij Dorp Boer. Ondanks zijn laatste, door ziekte omgeven, jaar, kan Jan terugkijken op een mooi en gezond leven.

Wij zijn Jan dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft en wat hij ons heeft meegegeven.

Wij danken u voor uw komst en voor uw blijk van medeleven na het overlijden van Jan.

Annie Kuipers - Welhuis
Kinderen en kleinkinderen