





*Haar handen hebben
voor ons gewerkt,
haar hart heeft
voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons
tot het laatste gezocht.*

In dankbare herinnering aan

JOHANNA GEZINA CATHARINA KUIPERS

sinds 16 januari 1982 weduwe van
Gerardus Johannes Mollink.

Zij werd geboren te Tilligte op

12 september 1913 en overleed, geheel voorbereid en voorzien van het Sacrament van de Zieken op 26 augustus 1999 te Oldenzaal.

Op 31 augustus hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Tilligte.

Moeder is geboren als eerste kind van Jens Kuipers en Leida Stevelink op erve Scholten-Varwick (Snieder). Te midden van het drukke leven op de boerderij groeide ze met haar zus en broers op en had een fijne jeugd.

Op 17 juli 1935 trouwde zij met pa en samen stichtten zij een gezin en begonnen te boeren op de door hen gestichte boerderij achter het kanaal te Volthe.

Naast de zorg voor het gezin en het huishouden werkte zij volop mee op de boerderij. Zij hield

van al het levende goed op en rond de boerderij. Tijdens de oorlogsjaren was het leven door verzetsactiviteiten extra zwaar. Toen pa postuum werd onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis was dit tevens een onderscheiding voor ma die samen met pa en kinderen gevaarlijke en angstige momenten onderging en beleefde.

In gebed en diep geloof wist zij kracht te putten om zichzelf te zijn en met haar opgewekt karakter een steun te zijn voor haar familie en omgeving.

Zij was gelukkig met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen om zich heen en genoot intens van het leven.

Haar ziekte onderging zij met zoveel nuchterheid dat velen zich daarover verbaasden. In de periode van afnemende gezondheid was zij zeer dankbaar voor de goede verzorging die zij van haar kinderen en anderen mocht ontvangen.

De hartelijkheid die zij van de klein- en achterkleinkinderen mocht ontvangen sterkten haar.

Terugkijkend op haar leven past ons dankbaarheid voor al het mooie dat wij samen met haar mochten beleven. Haar verwarmende liefde, opgewektheid en doorzettingskracht zal voor ons een blijvende herinnering zijn.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en overlijden van mama en oma zeggen wij u onze oprechte dank.

Familie Mollink

Volthe, augustus 1999