





*Als het lichaam niet weer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden*

Ter nagedachtenis aan

Johannes Franciscus Kuipers

Jan

"Oons Jan"

echtgenoot van Annie Kuipers-ten Hoopen

Jan werd geboren

op 20 maart 1920 in Fleringen.

Kort voor zijn 85e verjaardag is hij overleden,
voor zien van het H. Sacrament der Zieken.

Jan is rustig en tevreden ingeslapen.

Wij hebben Jan herdacht in de
Eucharistieviering op 10 maart 2005 en afscheid
van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst
op 11 maart in de Michaëlkerk.

Jan is niet meer temidden van ons. Wij geloven
dat hij nu zijn rust heeft gevonden.

Zijn leven stond in het teken van eenvoud en
hard werken. Hij eiste weinig voor zichzelf. Zo
herinneren wij hem.

Jan stond altijd klaar voor een ander, men deed
zelden tevergeefs een beroep op hem. Voor
velen heeft hij "de hamer" ter hand genomen,
menigeen kent hem als de timmerman met zijn
onafscheidelijke "timmerkist".

Bijna 40 jaren heeft Jan met grote inzet bij de
Grolsch gewerkt. Zijn werk was tevens zijn
hobby.

Hij was een man van weinig woorden. Hij
genoot van mensen om zich heen, al liet hij dit
zelden woordelijk blijken. Een avondje kaarten
gaf hem veel plezier.

Jan was niet gemakkelijk, noch voor zichzelf
noch voor de ander. De laatste jaren heeft hij
veel aan gezondheid moeten inleveren. Het
maakte hem minder mobiel. Ondanks dat kon
hij nog genieten van zijn tuin en een sigaartje op
zijn tijd.

Wij gunnen Jan deze rust.

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en bij
zijn overlijden zeggen wij u hartelijk dank.

Annie Kuipers-ten Hoopen,
kinderen en kleinkinderen

11 maart 2005