



Ter dankbare herinnering aan
Kleophas Hermanus Bernardus Kuipers
echtgenoot van
Asseltje Pollemans.

Hij werd geboren te Denekamp 19 april 1913 en is overleden te Beuningen 11 juni 1975. Hij werd begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 14 juni 1975.

Hij was een liefdevolle echtgenoot en een zorgzame vader. Hij heeft zijn levenstaak volbracht als een goed mens, gelovig, als iemand die veel overhad voor de ander. Plotseling werd hij uit dit leven weggerukt, toen hij met zijn vrienden op weg was naar huis, terug van het werk. Bij dit vreselijke ongeval met de bus niet zo ver meer van huis af, greep de dood om zich heen en ook hij was één van de 4 slachtoffers. Het wordt stil om ons heen.

We denken eraan terug hoe hij leefde en werkte. Hij had liefde voor God en de mensen, hij had zorg voor zijn vrouw en kinderen. God de Heer van leven en dood moge hem trouw blijven en barmhartig zijn. Moge zijn dienaar opgeroepen worden om voor eeuwig te leven in Zijn Vaderhuis.

Mijn dierbare vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen, ik blijf u dankbaar voor uw liefde en zorgen, die wij samen mochten

delen. Blijft uw moeder en oma met uw goedheid en liefde omringen. Beste familieleden en vrienden. wilt mij niet vergeten in uw gebed en herinnering. Laat ons bidden: Goede God, beloon hem voor het goede en vergeef zijn tekorten. Maak hem deelachtig aan het geluk van uw uitverkorenen. Door Christus onze Heer Amen.

Heer geef hem de eeuwige rust.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze beminde echtgenoot en vader, betuigen wij u onze oprechte dank.

FAMILIE KUIPERS

Denekamp, juni 1975
Th. v.d. Borchstraat 22

J. Benneker - koster - Denekamp.