



In dankbare herinnering aan

## **Mina Johanna Koenders-Kuipers**

echtgenote van Bernard Koenders

Geboren 5 juni 1918 te Lonneker  
Overleden 20 juli 2002 te Enschede

Wij hebben afscheid van haar genomen  
tijdens een H. Eucharistieviering op  
26 juli in de O.L. Vrouw van de Allerh.

Rozenkranskerk te Glanerbrug en  
daarna haar lichaam te ruste gelegd op het  
R.K. Kerkhof aldaar.

Na een huwelijk van ruim 55 jaar is na een kortstondig ziekbed toch nog onverwacht mijn vrouw, onze moeder en oma overleden. Zij was een diepgelovige vrouw. Voor Maria had zij een bijzondere verering en bewondering. Verschillende bedevaarten heeft zij gemaakt, samen met haar man, naar Lourdes en Kevelaer. Mien Koenders was een zorgzame vrouw, moeder en oma. Voor haar man en kinderen was zij er altijd.

Zij was erg gastvrij, voor iedereen stond de deur altijd open en de koffie was snel gezet. Een heel bijzondere plaats namen haar kleinkinderen in haar leven in. Daar hield zij van, daar leefde zij voor en bij oma kon altijd alles. Zij was een lieve oma en wij zullen haar erg missen.

Soms was zij een beetje overbezorgd. Toch was dat niet zo vreemd, samen met haar man heeft zij veel zorgen om Rinet gehad.

Ook waren er veel goede en mooie momenten in hun leven samen. De geboortes van hun kinderen en kleinkinderen, het gezellig winkelen en het meewerken in de zaak, de staatsloterij aan huis ook daar genoot zij van, zij hield vooral van mensen om zich heen. Wij moeten nu zonder haar verder. Zij zal altijd een plaats hebben in ons hart en onze herinnering.

Zij heeft nu de rust en vrede bij God en Maria gevonden.

Wij danken U voor Uw medeleven, belangstelling, gebeden en troost bij het verlies van mijn vrouw, onze moeder en oma.

B.R. Koenders  
Kinderen en kleinkinderen