





Ie zint zo aj zint

Een herinnering aan

Harrie Kuiphuis

echtgenoot van

Marietje Kuiphuis – Stegink

Pa werd geboren op 6 augustus 1942 te Geesteren. Na zijn schooljaren ging hij werken als timmerman in de bouw. Hij heeft altijd met veel plezier in de bouw gewerkt en na meer dan 40 dienstjaren heeft hij de vut mogen bereiken.

Naast zijn werk had hij vele hobby's waarvan de voornaamste de boerderij was. Hier kon hij zich helemaal in uitleven, met het vee, de paarden en het land. Paarden hebben ook altijd een grote rol gespeeld. In zijn jonge jaren zelf als goede dressuurruiter en later met de kinderen naar concoursen toe. Winnen was daarbij niet belangrijk, het plezier in het rijden des te meer. Het jaarlijkse CSI was voor hem een hoogtepunt en tevens een weekje vakantie.

Pa trouwde op 19 juli 1969 met ma en bouwden samen een gezin op met 5 kinderen. Hij was heel gek met ma en de kinderen. Ook al was hij geen prater, slechts een paar woorden zeiden toch voldoende. Pa was zijn hele leven tot aan zijn kortstondige, ernstige ziekte, vol energie en wilskracht.

Stilzitten was hem vreemd. Hij heeft alle kinderen met raad en daad geholpen tijdens het ver- of nieuwbouwen van de woningen.

Ook was hij trots en wijs met de kleinkinderen. Hij kreeg zelfs plezier in het oppassen op dat kleine spul. Wrang is het des te meer dat hij niet alle geboortes kan meemaken van de nog op komst zijnde kleinkinderen, hetgeen hem ook erg zeer deed. Ook de nieuwbouw van het ouderlijk huis had hij nog heel graag meegemaakt.

Pa ging zienderogen achteruit met zijn gezondheid, maar zijn overlijden op 28 maart jl. heeft ons toch nog verrast. Wij zijn hem enorm dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Op 1 april 2006 hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de plechtige gezongen uitvaartviering in de parochiekerk van de St. Pancratius te Geesteren, waarna wij hem te ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof aldaar.

.....

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van pa zeggen wij u oprecht dank.

Marietje Kuiphuis – Stegink
kinderen en kleinkinderen.

Geesteren, 1 april 2006
Harmelinksweg 1