



Dankbare herinnering aan

**BERNARDINA HENDRIKA KUPPENS**

weduwe van

**Johannes Frederikus Visschedijk**

Zij werd geboren 14 december 1901, te Stijrum. — Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken overleed zij te Enschede op 16 oktober 1980.

Haar uitvaartdienst vond plaats op 20 oktober d.o.v. in de parochiekerk van O.L.Vrouw v. d. Allerheiligste Rozenkrans te Glanerbrug, waarna begrafenis op het r.k.kerkhof aldaar.

Altijd zullen wij ons haar goedheid en blijmoedigheid blijven herinneren. In de zorg voor man en kinderen en ook voor anderen, was haar niets te veel. — Steeds leefde zij met iedereen mee. — Vanuit een innerlijke grootheid was zij fijngevoelig en bescheiden, en respecteerde opvattingen van anderen. — Nooit kwam er 'n kwetsend woord over haar lippen. — Zij bracht rust en vertrouwen en daarvoor ging er een grote invloed van haar uit.

Zij was een hartelijke moeder en 'n lieve oma. — De laatste maanden ging haar gezondheid zienderogen achteruit. De belangstelling voor wat er om

haar heen gebeurde, bleef. Het heeft haar goed gedaan de grote verbouwing van de zaak, waaraan zij zo gehecht was, nog te kunnen beleven. Zij stond er zelfs op, met uiterste inspanning, zelf de opening te verrichten en 'n toespraakje te houden, dat iedereen heeft getroffen.

Zo goed als zij vroeger voor allen, die haar lief waren, heeft gezorgd, zo werd zij op haar beurt, vooral in haar moeilijke laatste levensweken, door al haar kinderen in grote solidariteit met liefde en zorg omringd. — Aldus werd haar voorbeeld overgenomen, dat als 'n kostbaar erfgoed in de familie bewaard zal blijven.

Zoals zij geleefd heeft, is zij gestorven: in gelovig vertrouwen op God, onze Heer. — Tot Hem bidden wij: God, met dit sterven is veel wijsheid, mildheid en begrip onherroepelijk in onze harten gegrift. — Ons past verwondering en dank. — Blijde verwondering om het beeld dat dit leven na laat. — Dank om alles wat het aan goedheid uitstraalde.

God, wij geloven dat dit onvermijdelijke einde, tevens het begin is van iets, waarvoor menselijke woorden tekort schieten. Het gaat om hemel en geluk, om vrede en om eeuwigheid.

Het gaat om U en daarom is het goed.

Amen.