



Riet Visschedijk, 1935-2010

*Heel de wereld mag het weten
Ik was een bevoorrecht mens
Zo tussen familie en vrienden voort te leven
en al die liefde en aandacht aan mij gegeven
Dat is wat ik ook een ander wens.*

Riet.

In liefdevolle herinnering aan

Riet Visschedijk-Kuppens

Geboren 9 februari 1935 te Zevenaar
Overleden 1 juni 2010 te Glanerbrug

Als oudste van vijf kinderen groeide Riet op in het Gelderse Zevenaar. Ze ging op school bij de nonnetjes en zat er op de scouting en bij het operettekoor. Op haar 16^e jaar ging ze aan het werk als modiste in Arnhem. Riet trof Antoon tijdens een vakantie in Glanerbrug. Ze trouwden zes jaar later, in 1958. Ze werkten samen in hun modezaken. Dat was een druk bestaan. Toch maakte Riet altijd tijd voor haar drie kinderen. Hun huis was een gastvrije thuishaven voor de hele familie, met de kaartavond op zaterdag en met veel gezellige feesten.

Riet was een sociale en goedlachse vrouw, die genoot van haar contacten met vriendinnen, vrienden en het verenigingsleven. Ze genoot ook van de bridgeavonden en vakanties, van haar schilderhobby en van de natuur. Daarvoor kreeg ze meer tijd nadat ze in 1992 met de zaak waren gestopt. Haar vier kleinkinderen waren haar zeer dierbaar.

Riet was een vrouw zonder opsmuk: puur en zichzelf. Ze was zachtaardig maar sterk. Riet had een groot hart, met veel belangstelling en aandacht voor anderen. Ze had relativeringsvermogen en humor en was een bindende factor in het gezin en het verenigingsleven. Riet was een moeder voor het leven. Tegen haar ziekte heeft ze moedig en waardig gestreden. Ze zei: "Ik heb een goed leven gehad". Haar waardevolle voorbeeld geeft ze ons door.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

Antoon Visschedijk
kinderen en kleinkinderen.