



Dank goede vrienden

voor al het moeite

dat wij samen beleefd hebben



Ter dankbare herinnering aan

THEO KUPPERS

Hij werd geboren te Rietmolen op 24 februari 1910.

Na de Sacramenten der Zieken ontvangen te hebben overleed hij in Winterswijk op 23 mei 1997.

Zijn lichaam hebben we te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Rietmolen op 28 mei.

Een gelovig man die na zijn jaren als postbode rustig onder ons leefde. Zijn geloof uitte zich hierin, dat hij vaak de kerk bezocht. Regelmatig ging hij ter bedevaart naar Kevelaer en andere plaatsen.

Hij had veel gevoel voor humor, en wist zo de dingen van het leven op zijn juiste waarde te schatten. Hij zal in onze herinnering voortleven als een rustig man, die iedereen in zijn waarde liet.

Moge God hem belonen voor zijn godsvrucht en zijn goedheid.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor uw bliken van medeleven bij zijn uitvaart zijn wij u dankbaar.

fam. Koppers