





**Johanna Maria de Boer-Kwakman
Jans**

geboren te Kampen,
14 maart 1919
overleden te Enschede,
1 november 2001.

"Een moeder sterft altijd te vroeg."

Wij moeten vandaag afscheid nemen van een zeer zorgzame moeder en schoonmoeder, die haar leven lang bezig was met de zorg en het welzijn van haar kinderen die haar boven alles gingen.

Ook de band met haar broers en zussen was haar zeer dierbaar en een ieder kon op haar steun rekenen.

Haar leven lang heeft ze heimwee gehad naar haar geboorteplaats Kampen en werd sterker naarmate zij ouder werd.

Op Allerheiligen is zij vredig ingeslapen en wij zijn dankbaar dat haar een lijdensweg bespaard is gebleven.

Lieve moeder, bedankt voor alle liefde en zorg die je ons gegeven hebt.

Zij zal ons vergezellen op onze verdere levensweg.

Wij hopen dat zij nu bij God is en bidden ook tot de Heilige Jozef die haar een leven lang vergezeld en gesterkt heeft.

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij u onze hartelijke dank.

Hans en Jolanda
Anja en Gerard