



*Ko Kwakman*

3 mei 1925 - 16 november 2012

Ter herinnering aan

## *Ko Kwakman*

Pa werd op 3 mei 1925 in Kampen geboren en op 16 november 2012 overleed hij in Enschede. Het leven dat nu achter hem ligt, heeft zijn sporen nagelaten want het was niet altijd gemakkelijk voor een man die hield van zekerheden, van rust en geborgenheid. Daarvoor is er te veel in zijn lange leven gebeurd. Zijn eigen moeder heeft hij niet gekend omdat ze in het kraambed stierf en als kleuter verliet het gezin het geliefde Kampen om in Glanerbrug een nieuw bestaan op te bouwen. Tijdens de oorlog werd pa gedwongen om in Duitsland te werken en in 1946 volgde de meest ingrijpende gebeurtenis tot dan toe: de 4 jaar durende uitzending naar het toenmalige Nederlands-Indië. Een moeilijke periode waarover hij niet vaak vertelde. In 1953 trouwde hij met Annie Postma en uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren. Het waren gelukkige jaren vol warmte en geborgenheid. Begin jaren '70 raakte pa werkloos door de crisis in de textiel en dat was moeilijk te verteren voor een harde werker zoals hij. Gelukkig vond hij een nieuwe invulling van zijn tijd door het

vrijwilligerswerk in de vakbond en in de parochie. De komst van de kleinkinderen was een hoogtepunt in zijn leven. Hij genoot ervan om voor hen liedjes te spelen op de mondharmonica en om gekkigheden met ze uit te halen. Ons, zijn kinderen, stond hij bij met raad en daad. Het waren mooie jaren tot aan de ziekte en het overlijden van ma in 1995. Pa was nu zijn anker kwijt en wist een tijd niet waar hij het zoeken moest. Hij vond een trouwe vriendin in Miene Dunhoft en hervond zijn balans, tot aan die noodlottige dag in april 2006 toen een hersenbloeding zijn gezondheid trof. Pa is hierna niet meer de oude geworden. Hij meed het contact met anderen en keerde zich meer en meer in zichzelf. En dat voor een man die altijd de gezelligheid en de nabijheid van anderen had opgezocht! Een ongelukje dwong hem het geliefde Meijerdorp te verlaten. In het AriënsZorgpalet werd hij het laatste jaar liefdevol verzorgd, maar ook dat kon de glimlach niet terugbrengen in zijn leven. Hij overleed om terug te gaan naar al degenen die hem in het leven hebben gekend en liefgehad. Hij is weer bij ma en dat was het liefste wat hij wilde.

*Vaarwel pa, het ga je goed!*

Familie Kwakman