



+

IN MEMORIAM



Wil met ons in dankbaarheid gedenken

JAN MARTINUS CHRISTIAAN KWANTEN

sinds 1951 pastoor te Weerselo

Jan Kwanten werd op 6 februari 1907 te Westervoort geboren.

Op 15 juli 1931 werd hij priester gewijd.

Sindsdien is hij als kapelaan werkzaam geweest in Wegdam, Denekamp, Groningen en Bussum. Na korte tijd pastoor te zijn geweest in Erica, werd hij op 19 oktober 1951 pastoor te Weerselo. Vrij plotseling is hij op 28 januari 1971 overleden. Wij hebben hem begraven op 1 februari op het kerkhof te Weerselo.

„Leben ist Sein zum Tode“, zijn de woorden van pastoor Kwanten aan het begin van zijn testament. Nu wij aan hem terugdenken, kunnen deze woorden ons zijn leven duidelijk maken.

Eenzijds was hij een man die het leven in zijn betrekkelijkheid zag, bedreigd door de dood; want de dood kan er een eind aan maken.

Anderzijds was hij een man die door zijn sterk geloof zag dat de dood het einde niet is, maar een nieuw begin.

Hij heeft die tweespalt ook sterk ondervonden en beleefd. Want zijn sterke lichaam, dat in zijn jeugd jaren tot alles in staat was, kende ook zijn zwakke tijden, die hem deden zeggen: „Het is niets meer met mij.“

Maar hij ging verder; want zijn geest en geloof wilden ons niet in de steek laten.

Voor zeer velen is nu een leegte gevallen. Waar huisgenoten, familie, kollega's en parochianen met hem samen waren, daar bracht hij sfeer, waar de mensen van opleefden.

Zijn veelgehoorde stem, die de taal sprak van de mensen, -of het nu in Utrecht, Groningen of Twente was,- spreekt niet meer.

Wat hij zich tot taak stelde, wordt nooit beëindigd. Zijn rol is nu uitgespeeld. Wij kunnen hem niet beter gedenken dan door zijn leven voort te zetten, en zijn rol over te nemen.

Mogen wij volbrengen wat hem heilig was: het geluk van mensen in de rust en het vertrouwen van een sterk geloof.

God, wij danken U voor zijn leven bij ons.