





Henny Kwekkeboom

Op 23 mei 1949 geboren
en op 11 november 2010
overleden.

Hij woonde met zijn ouders in de Glane, hij was enig kind. Later zijn ze naar Overdinkel verhuisd en daarna naar de Zonnestraat in Losser.

Henny leerde Diny kennen in 1967. Het was liefde op het eerste gezicht, want ze zijn altijd bij elkaar gebleven. Op 21 maart 1970 zijn ze getrouwd. Ze kregen een zoon Jeroen.

Helaas is het contact met hem na 26 gelukkige jaren om vervelende redenen verbroken.

Henny heeft 38 jaar bij Vernay Europa gewerkt. In 2006 werd Henny ziek en werd kanker bij hem ontdekt. Het verdriet om Jeroen deed Henny geen goed tijdens zijn ziekte.

Samen probeerde hij met Diny er toch nog wat van te maken. Henny was gek op de tuin, alles bloeide altijd even mooi, ook Tommie was alles voor hem.

In maart waren ze 40 jaar getrouwd, kort daarna sloeg het noodlot weer toe. De kanker kwam terug en Henny was niet meer te genezen.

*Heel veel dank aan
onze goede vrienden
die ons altijd hebben gesteund.*

Hierbij willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid en steun bij het afscheid van Henny.

Diny Kwekkeboom-Westerhof
Tommie 