



*Tijd om afscheid te nemen was er niet.
Dat doet ons allen veel verdriet.
Al jouw liefde heb je ons gegeven.
Met die herinnering zullen wij verder leven.*

Ton Kaak werd geboren op 30 oktober 1935. Hij kwam zeer onverwachts te overlijden op 12 april 1998 in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. Op 16 april 1998 hebben wij, na de uitvaartdienst in de Heilige Calixtuskerk, afscheid van Ton moeten nemen in het crematorium "Siangenburg" te Doetinchem.

Ton was een echte levensgenieter, samen met zijn vrouw Wies. Ondanks een reeks van tegenslagen in hun leven, bleef hij altijd een optimist. Humor stond bij Ton hoog in het vaandel en wist altijd gezelligheid te brengen, ook al was het met dezelfde grappen.

Op zakelijk gebied was Ton een hardwerkende man, zonder capsones, met een hart van goud. Samen met Wies, bouwden ze in meer dan 30 jaar, een bloeiende zaak op, waar hij tot op z'n laatste dag nog van genoot.

Nadat hij op 59-jarige leeftijd de scepter overdroeg, keek hij graag over de schouders mee en was hij nog even trots op zijn levenswerk.

Toen Ton eenmaal aan zijn vrijetijd gewend was, bracht hij vele dagen door op de golfbaan te Winterswijk. Het golfen was zijn lust en zijn leven en Ton maakte vele vrienden.

Helaas mocht hij maar kort van zijn welverdiende rust genieten en hebben wij vandaag noodgedwongen afscheid van Ton moeten nemen.

Voor uw medeleven na het overlijden van Ton zijn wij u zeer erkentelijk en danken u hartelijk.

Uit naam van Wies Kaak