



In liefdevolle herinnering aan

**Carolus Maria Kaalverink
(Karel)**

Geboren op 23 juli 1940 in Glanerbrug,
overleden op 5 januari 2002

We zullen je missen...

Op vrijdag 11 januari na de eucharistieviering
in de H. Mariageboortekerk te Losser
hebben wij afscheid genomen van Karel
in het crematorium te Usselo.

"Alleen maar fijne herinneringen"

Meer dan 35 jaar bij elkaar
een fijn gezin, veel leuke dingen beleefd
samen werken en genieten in de tuin
gezellig met de familie fietsen
een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij alles
wat hij deed
toewijding aan de fabriek en het personeel
genieten van een goed boek
lekker ontspannen met sport, vooral volleybal

Een vader met een luisterend oor voor iedereen
een grote lach als we binnenkwamen
gezellig bij elkaar zijn, spelletjes spelen
ingetogen en rechtvaardig in woorden en daden
niet praten maar doen, pap was de nuchterheid
zelve
de grote klusser in onze nieuwe huizen
de oh zo trotse aanstaande opa

Paps, bedankt voor alle fijne herinneringen!

Wij bedanken u voor uw komst en medeleven.

Gonda Kaalverink-Waanders,
Karin en Daan, Tom en Sandra en Roy