

In dankbare herinnering aan

HENDRIK KAALVERINK

Geboren te Losser, 5 augustus 1906,
overleden op 15 augustus 1991
te Neede.



Mijn man, onze Pa en Opa was een
eigenzinnig, oprecht en diepgelovig
mens. - Zijn leven was niet gemakke-
lijk, maar met hard werken en opti-
misme bleef hij staande.

Hij was diep bezorgd voor de kin-
deren en kleinkinderen, waar hij
grote belangstelling voor had en
intens van genoot.

De laatste 13 jaar vond hij zijn
geluk in Neede, waar hij "thuis" was
bij Tente Mien.

Z'n grootste hobby was zijn tuin,
waar hij zorgde voor één grote
bloemenzee, en waar hij de nodige
afleiding vond.

Voor Tante Mien was hij een grote
steun en hulp en niets was hem
teveel.

De vele ritjes naar Enschede, naar
de kinderen en kleinkinderen hielden
de kontakten levendig.

Zijn laatste verjaardag, 85 jaar,
heeft hij met allen die hem dierbaar
waren, gelukkig nog mee mogen
maken.

Wij hopen van harte dat hij nu de
eeuwige rust mag vinden en 'n voor-
beeld mag zijn geweest voor ieder
die hem gekend heeft.

Dank je wel lieve Pa, voor alles!

Hartelijk dank voor uw deelneming
na het overlijden en de uitvaart van
mijn man, onze zorgzame vader
en lieve opa.

De familie.