

Ter dankbare herinnering aan

Mariet Kaalverink

geboren op 24 juli 1938 te Glanerbrug
en sinds 15 juni 1993 getrouwd met
Lex Roozendaal.

Op 4 december 1993 overleed zij, gesterkt door het Sacrament der Zieken, in het ziekenhuis te Enschede. De H. Eucharistie bij haar uitvaart werd gevierd in de Goede Herderkerk te Enschede op 8 december, waarna de crematie volgde te Usselo.

Slechts 2 weken heb je nog moeten leven in de wetenschap dat je binnen afzienbare tijd afscheid van ons zou moeten nemen. Alhoewel je dat niet uitte. En toch kwam de klap nog onverwacht. Dapper heb je je strijd gestreden, helaas kreeg je geen kans te winnen.

Toch zijn we dankbaar dat je geen lijdensweg hebt moeten begaan en dat we bij je waren toen het zover was.

We zullen aan je blijven denken als een moedige lieve vrouw. Je was keihard voor jezelf en soms ook voor anderen. Maar tóch hield je van de mensen, de bloemen en dieren. En altijd stond bij jou de zorg voor de medemens voorop. Zelfs in de laatste weken van je leven gold je zorg niet voor jezelf maar voor de medepatiënten en ons.

Je was iemand die altijd met een lach door het leven ging, zelfs in moeilijke periodes in je leven. Je kori de schijn goed ophouden, zelfs op de laatste dag in je leven en je hebt de moed nooit laten zakken. Daar zijn we je dan ook ontzettend dankbaar voor.

Jammer is dat je uiteindelijk slechts kort hebt mogen genieten van je geluk met Lex: Je hebt er écht van genoten en het voorrecht gekregen dat je in dit geluk bent gestorven.

We blijven van je houden!

Uw steun, troost en medeleven zijn voor ons van grote waarde, waarvoor onze oprechte dank.

Lex
Gemma en John