

GEBED

'k Heb Hem gezocht,
in 't donker en in 't licht,
wanneer ik voelde dat mijn tak was afgebroken.

Ik heb gebeden
met mijn ogen dicht
en van mijn laatste geld een kaarsje opgestoken.
Ik blijf Hem zoeken tot de laatste dag,
niet in het lof zozeer, de hoogmis of de zegen.
Want juist op plekken waar ik Hem niet had
verwacht,
daar kom ik Hem in alle glorie tegen.



In memoriam

PAUL KAALVERINK

geboren:
17-5-1964

overleden:
27-9-1988

Of wij de jaren in getallen tellen, U kunt,
wat komen moet vertragen noch versnellen.

In dankbare herinnering aan

PAUL KAALVERINK

Glanerbrug:

17-5-1964

27-9-1988

Na een Eucharistieviering in de parochiekerk
te Glanerbrug, hebben wij zijn lichaam op
1 oktober 1988 te ruste gelegd op het
R.K. kerkhof te Glanerbrug.

„AFSCHEID”

Dat hij die avond al niet meer zou leven,
dat wist hij niet, - en non,
zijn mij zijn laatste woorden bijgebleven:
„Ik hou van jou”.

Lieve Annet,

Diep zijn de wonden die ik bij je achter laat,
maar ook deze zullen helen.

De liefde die we samen hadden was echt. Daar-
om was het voor mij fijn om te ervaren dat je
in de moeilijkste periode in mijn leven naast
mij stond. Dit gaf mij de kracht om te vechten
tegen mijn ziekte, doch ik verloor.

Ik hoop dat je de kracht en liefde bij onze ou-
ders en familie zult vinden om door te gaan,
waar we samen zijn gestopt.

Paul.

Uit de tekst aangehaald op de linkerkant van
dit prentje moge blijken, dat wij in het leven op
datgene wat ons moet overkomen geen invloed
hebben.

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van
jou. Tot het laatste toe was je dankbaar voor
de mensen om je heen en waar je, op je eigen
wijze, van hield. Andersom betekende jij ook
veel voor hen. Zeer groot is dan ook ons ver-
driet en gevoel van machteloosheid.

Wie immers van ons had voor enkele maanden
geleden verwacht dat je nu al niet meer in ons
midden zou zijn. Daar had je immers ook niet
naar geleefd. Wij kenden je niet anders dan een
openhartige, sterke en vooral sportieve kerel,
die alles voor anderen en voor zijn sporten over
had.

Daarnaast wist je door je karakter veel vrienden
en kennissen te maken en veel vreugde samen
met hen te delen.

Je liefde deelde je reeds lange tijd met je geliefde
Annet. Samen hadden jullie voor de toekomst
reeds vele plannen. Hieraan werd echter een
abrupt einde gemaakt door een ziekte die in
korte tijd je lichaam en leven verwoestte. Hier-
tegen kon je geen eerlijk gevecht leveren.

Paul, we zijn je dankbaar voor de fijne jaren dat
je in ons midden was.

Wij weten zeker dat Paul U dankbaar zou zijn
geweest voor uw medeleven tijdens zijn ziekte
en uw aanwezigheid bij zijn uitvaart, ook voor
ons is dit een grote troost en steun.

Annet
Familie Kaalverink
Familie Scholtens