



Ter herinnering aan

**BERLINDA ANNA MARIA
KAANDORP**

echtgenote van

PETER KÜPERS

moeder van de driejarige Rick en
de drie maand jonge Daphne.

Op 22 december 1964 werd zij geboren;
7 april 1991 is zij overleden

De laatste gang op aarde die we met Linda gaan, hebt u door uw meeleven en meegaan wat beter begaanbaar gemaakt.

Moge dit plaatje een herinnering zijn aan haar en een teken van onze dank.

Lieve Linda,

met woorden kunnen wij niet vertellen hoe intens verdrietig we zijn.

We hadden jouw nog zo graag willen zeggen hoe zielsveel wij van je hielden;

hoe dankbaar we waren voor jouw hartelijkheid; jouw warme stem; jouw zorg voor man en kinderen, ouders en familie; jouw liefde voor alles wat bloeit.

Jouw aanhankelijkheid deed ons leven; jouw goede harmonie met burens vriendinnen en vrienden, kunnen we niet genoeg waarderen.

Veel te kort heb jij geleefd;

veel te vlug ging jij na die hevige ziekte van ons weg.

We hopen dat jij voor altijd met de verrezen Heer zult zijn, je hebt Hem ontelbaar vaak gediend.

Blijf vanuit het grote en eeuwige licht ons nabij, nu we zonder jouw moeten voortzetten wat we met jouw begonnen zijn.

Lieve Linda onze laatste groet.

Peter;

Rick en Daphne;

ouders, broers en zussen.