

Ter gedachtenis aan het Zalig kindje

Euphemia Susanna Maria

dochtertje van

G. W. KAIJSER en M. J. HUTTEN

geboren te Losser 24 April 1952, overleden al
daar 16 Juli 1953 en begraven 18 Juli op het
parochiaal kerkhof.

Kindje lief, waarheen, waarheen
Is uw zieltje toch gegaan,
Vader, moeder, allen schreien
Nu zij om het lijkje staan.

Schrei niet meer, o lieve vader
Moeder, droog toch af die traan
Want uw kindje is zo blijde
Naar de hemel heengegaan.

Bloempjes draag ik om het hoofdje
't Witte kleedje staat zo net
Vleugels heb ik ook gekregen
En dat vliegen is zo'n pret.

En dan vouw ik blij mijn handjes
Buig mijn kleine hoofdje neer
Bidt dan zachtjes voor U allen
Spaar hen toch, o lieve Heer.

Schrei niet meer, o lieve vader,
Moeder, droog toch af die traan
Want Uw kindje is als een engel
Naar de hemel heengegaan.