

†

In vrede

## Johannes Kaijser

Hij werd 16 september 1893 te Overdinkel geboren. Voorzien van de zalving der zieken overleed hij 23 mei 1979 te Losser. Zijn crematie vond te Enschede (Usselo) plaats op 28 mei d.a.v.

---

Vrij onverwacht is Johan Kaijser overleden. Een goed half jaar na zijn broer is Johan hem nagegaan. Nu zijn zij weer samen zoals zij samen hun bedrijf hebben gerund in werk en overleg. Samen werden zij oud en samen zijn ze door de moeilijke dagen van ziekzijn en oud worden gekomen.

Samen mochten zij in het Verpleeghuis ervaren dat er goede mensen zijn die voor hen zorgden. Zij zullen er erg dankbaar voor zijn.

Johan - al jaren gehandicapt door zijn blindheid - was een opgewekt en blij man. Hij was attent en wilde graag op de hoogte blijven met alles. Zoals hij geleefd heeft, is hij gestorven, onopvallend in alle eenvoud.

Wij bidden dat de goede God Johan samen met zijn broer het eeuwige leven moge schenken.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw blijken van deelneming en belangstelling na het overlijden van Johannes Kaijser betuigen wij u onze hartelijke dank.

Familie Verduyn-Olde Boerrichter