

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Johannes Hermanus Kaijser

Hij werd geboren te Glane 20 juli 1917.
Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij te
Weener a/d Ems (Dld.) 25 april 1958
met **Thekla Beckers**.

Op 23 april 1970 kreeg hij een hart-
infarct en vanaf die tijd bleef Johan
benauwdheden voelen. Hij ontving thuis
de ziekensakramenten en stierf er in
de vroege ochtend van 28 april 1984,
zeer rustig. Op het kerkhof van de
Maria Geboorteparochie te Losser werd
hij begraven op 2 mei 1984.

Twaalf jaren verrichtte Johan in de
textiel allerlei werkzaamheden, maar
hij was veel meer een man „van bui-
ten”. Hij werkte met veel liefheerij
in de tuin, onderhield met veel zorg de
graven op het kerkhof van zijn ouders
en familie. Erg graag fietste hij in de
vrije natuur, kijkend en luisterend.

Voor zijn vrouw en kinderen was hij
zeer zorgzaam.

Hij bezat een sterk geloof en was zich
bewust, dat door de verrijzenis van

Christus ook onze opstanding werke-
lijkheid zal worden.

„Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Vanwaar kan ik hulp verwachten?
Bij wie kan ik steun vinden?

Mijn hulp komt van God.

Hij doet hemel en aarde er zijn.

Nee, Hij laat me niet struikelen.

Hij waakt over mij, zodat ik niet kan
vallen.

Voor uw blijken van belangstelling en
medeleven, betoond na het overlijden
van mijn dierbare man en onze zorg-
zame vader, betuigen wij u onze op-
rechte dank.

Th. Kaijser-Beckers
Bernadette
Wilfried
Wolfgang