



In dankbare herinnering aan

Marie Eulderink-Kaijser

Zij werd geboren op 30 augustus 1938 te Losser.  
Zij leerde

HENNIE EULDERINK

kennen, met wie zij sinds 25 april 1962 zeer gelukkig leefde.

Ma was een zorgzame, lieve vrouw en moeder, die iedereen graag tevreden wilde houden.

Voor haar kwamen pa en wij altijd op de eerste plaats.

Ze is ook altijd creatief geweest. Tuinieren was een geliefde bezigheid en daarnaast hield ze zich de laatste jaren bezig met het maken van allerlei Paas- en Kerstattributen, waarmee ze vervolgens anderen verblijdde.

Doordat pa een aantal jaren geleden in de VUT kwam en ze ook nog eens trots oma werd van de twee kleinkinderen, Kirsten en Lotte, bracht dit haar nog meer levensvreugde.

In die periode werd ze voor het eerst geconfronteerd met haar ziekte. Als gevolg daarvan heeft ze diverse malen in het ziekenhuis gelegen.

Voor haar was het al snel duidelijk dat de ziekte niet te overwinnen was.

De laatste maanden accepteerde ze dit ook en bereidde ze zich voor op een wijze, die voor ons bewonderenswaardig is.

Tot op het laatste moment heeft ze ons duidelijk willen maken dat het leven zo normaal mogelijk door moest gaan, ook als zij er niet meer bij kan zijn.

Bij volle bewustzijn is ze enkele dagen geleden nog voorzien van het H. Sacrament van de Zieken in de vroege morgen van 16 november 1994, op de verjaardag van haar jongste dochter, vreedig ingeslapen.

*„Het lieve leven gaat z'n gang  
't is steeds te kort en nooit te lang”.*

Voor uw bliken van medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden, zeggen wij U hartelijk dank.

HENNIE EULDERINK

Freddy, Trees, *Kirsten en Lotte*

René en Liesbeth

Mirella

Nicole en Iwan