

BEN KAISER

Geboren op 29 mei 1917
te Emmer-Compascuum

Overleden op 18 juli 1982
te Enschede.

Wij danken U voor uw medeleven en
ter gedachtenis aan hem.

De kracht putte hij uit het eenvoudige. Hiermee stimuleerde hij zichzelf en zijn omgeving. Hij heeft ons deze dingen steeds voorgehouden. Nooit dwong hij ze op. Je kwam naar hem omdat je wist, dat het een mens was, die jou als mens zag en met je omging. Vrolijk waren talrijke momenten tezamen met deze man. — En was hij eens bedrukt, dan betrof het altijd een ander. Dan zong hij uit volle borst een lied over de schoonheid en het mooie. En zonder dat je aangeven kon hoe, gebeurde er iets waardoor de zon weer schijnen ging. Genieten van het leven waren uitingen in zijn gedrag. Je moest, je kon niet anders dan meedoen met zijn lach.

Een vast geloof in dingen buiten ons denkvermogen sterkte hem in 't leven. Zijn noestheid, doorzettingsvermogen, bewondering en waardering voor het leven moge ons altijd een voorbeeld blijven.

Wij danken jou, gij man van staal, we kunnen je nog niet missen... en toch zal jouwer kracht ons helpen in ons leven, waarin we - in Godsnaam - de moed zullen putten voor het heden en de toekomst.

Ben, rust zacht!

Rie, de kinderen
en kleinkinderen