

*Herinner mij
maar niet in sombere dagen
Herinner mij, in stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon*

In dankbare herinnering aan

Piet Kaldenbach

Piet werd geboren te Haaksbergen op
3 oktober 1908.

Toch nog vrij plotseling is Piet gestorven op
7 augustus 1998 te Enschede.

Op 12 augustus hebben we afscheid van
Piet genomen tijdens een plechtige
Uitvaartviering in de Mariakerk.

Daarna hebben we Piet begeleid op zijn
laatste tocht naar het crematorium te
Usselo.

We willen Piet herinneren als een man met
een rustig karakter, maar wel een man van
de klok. Hij was er altijd voor vrouw en kin-
deren en wat was hij trots op zijn kleinkinde-
ren.

Met dankbaarheid kunnen we terugdenken
aan zijn bestuurlijke vaardigheden. Diverse
bestuursfuncties in de biljartbond, speeltuin-
vereniging en de grafische bond (ruim 72
jaar was Piet lid van de NKGB afd.
Enschede).

Verder was hij, tot ver na zijn pensioen, col-
lectant en later kosten in de H. Geestkerk. Tot
een paar jaar geleden las Piet de krant, puz-
zelden nog, biljarten en een kaartje leggen.
Maar door zijn steeds slechter wordende
ogen en oren kwam hier toen een einde aan
en werd zijn wereld steeds kleiner. Dit heeft
hij nooit kunnen accepteren. Ondanks dit
bleef hij echter nog wel optimistisch, want hij
zei altijd "ik word honderd jaar".
Dit mocht echter niet zo zijn.

Piet mag nu het eeuwige Licht aanschouwen.
Hij mag nu rusten in de vrede van de Heer.

Wij danken U hartelijk voor Uw belangstel-
ling en medeleven na het overlijden van mijn
man, onze vader, schoonvader en opa.

De Familie