

Ter herinnering aan

### **JOHANNA KALINGART**

Geboren te Bergen op Zoom 2 aug. 1883  
en overleden te Wamel 29 dec. 1973, voor-  
zien van het Sacrament der zieken.

Zij is begraven te Wamel 2 Januari 1974.

†

Zij heeft een gezegende leeftijd mogen bereiken  
waarvoor zij God dankbaar was.

Heel haar leven heeft zij in trouwe dienstbaar-  
heid doorgebracht, vele jaren bij dezelfde fami-  
lie, die haar nog steeds belangstellend volgden  
toen zij haar welverdiende rust genoot in Huize  
St. Henricus.

Een steun voor haar, in haar leven was de  
devotie tot Maria. Tot 17 maal toe bezocht zij  
het genadeoord Lourdes. Ongetwijfeld heeft zij  
daar de kracht gekregen om dat woord waar te  
maken: „Zie de dienstmaagd des Heeren, mij  
geschiedde naar Uw woord“.

Zij was eenvoudig en goed gelovig en is gestor-  
ven met de overtuiging dat de dood een over-  
gang is tot eeuwig leven. Moge het zo zijn.

Dat zij ruste in vrede!

Voor Uw bliken van belangstelling na het over-  
lijden van onze dierbare tante en oud-huisge-  
note, betuigen wij U onze oprechte dank.

**FAMILIE KALINGART  
MEJ. T. SANTEGOETS  
MEJ. D. DROOG**

Wamel, Januari 1974