

In de vrede van Christus rust

## **Aloysius Christianus Kalkers**

**echtgenoot van Jacoba Gerarda van Dinteren**

Geboren 30 juli 1906 te Appeltern en overleden te Wamel 28 januari 1982, na voorzien te zijn van het H. Oliesel.

Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Wamel op 1 februari.



Niemand onzer, en zeker niet Louis, zal op donderdag 28 januari 1982 de gedachte gehad hebben dat hij voor de dag ten einde was in het middelpunt van ons aller belangstelling zou staan.

Dit was zo geheel iets buiten zijn gewone doen en denken dat het ons allen trof als een soort protest: „Waarmee zijn wij mensenkinderen toch bezig.“

Deze stille werker op velerlei gebied begon na zijn schooljaren als kleermaker zijn vader te helpen dit nobele beroep in stand te houden dat reeds vijf generaties in de familie Kalkers voorkwam en was hiermede tot zijn laatste dag de hulp in aller noden.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog was hij als jeugdleider met de toenmalige Wamelse jeugd in touw en uit deze jaren zijn ook bij de ouderen onder ons de toneelvoorstellingen bekend, waarin hij een leidende rol vervulde.

Ook voor de openluchtspelen in Beneden-Leeuwen werd meerdere malen een beroep op Louis

gedaan om hierin en gastrol te vervullen.

De harmonie van Wamel en ook het kerkkoor van St. Victor vonden in hem een trouw lid of bestuurslid waarbij hij door zijn volledige inzet en eenvoud bij iedereen geliefd was.

In familieband was hij voor Co een fijne man. Ze konden het samen opperbest stellen en samen hebben ze voor Oma Kalkers gezorgd tot haar 91ste jaar.

Bij de vele neven en nichtjes was Oom Louis het meest in trek. Dit bleek wel toen Co en Louis in 1975 met hen en de ouderen hun 25-jarig huwelijk vierden. Dit was voor hen een feest om nooit te vergeten. De jeugd komt steeds graag bij hen en dit zal in de nabije toekomst voor Co een steun zijn.

De vele functies in het bestuur van de bejaarden bond en zangvereniging vervulde hij nagezet en zijn laatste uur bracht hij door met de leden van het zangkoor.

Dit is niet het einde van een lieve man, een fijne broer en oom, een goede buur en vriend... maar het begin van een beter leven waarin we geloven.

Voor de vele blijken van medeleven betoond na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze fijne broer, zwager en oom zeggen wij U hartelijk dank.

Uit aller naam :

Co Kalkers - van Dinteren

Wamel, februari 1982

Dorpsstraat 128