

Met veel liefde willen wij blijven
denken aan

Hilligje Tietje Maseland - Kalma

sinds 1986 weduwe van
Gerardus Antonius Maseland

Zij werd op 24 januari 1921 in Oldenzaal geboren. Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving is zij van ons heengegaan op 30 december 1996.

Na de Eucharistieviering in haar parochiekerk van de H. Maria Geboorte in Losser, hebben wij haar op 3 januari 1997 te rusten gelegd in het graf bij haar man.

Moeder is uit ons leven niet weg te denken. De gedachte dat haar huis nu leeg staat is bijna onverteerbaar. Maar toch is het werkelijkheid.

Zij was zo duidelijk aanwezig in ons midden. Optimistisch van karakter was zij een vrouw die van het leven wist te genieten. Ze was graag thuis maar genoot er ook van om uit te gaan. Graag was ze bij de kinderen en ook de kleinkinderen hadden een hele grote plaats in haar leven. Het overlijden van vader, met wie ze 46 jaar lang zeer gelukkig getrouwd is geweest, heeft over al die vreugde een grote schaduw geworpen.

9 december ging ze voor het eerst naar de dokter, een plotselinge opname in het ziekenhuis, vlak voor Kerstmis, was noodzakelijk geworden. In alle rust heeft zij van ons afscheid genomen. Maar wij zullen haar nooit vergeten.

Moeder, Oma bedankt voor alles.

Zij moge rusten in vrede.

Voor Uw meeleven in de dagen van haar ziekte, voor Uw aanwezigheid bij haar uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. U bent een echte steun voor ons geweest.

Haar kinderen en kleinkinderen