



Gedenken wij in onze gebeden



Zuster Augusta

Elisabeth Gerarda Catharina van Kalmthout

Op 28 augustus 1911 werd zij te Goes geboren.

Op 4 februari 1931 trad zij in te Moerdijk in de congregatie van de Zusters van het H. Hart.

Zuster Augusta legde haar eeuwige geloften af op 15 augustus 1935.

Zij is op 21 juni 2001 overleden te Wamel en aldaar begraven op 25 juni.

*"Laat alles wat ademt
in vrede bestaan"
(Rob de Nijs)*

Lieve mensen,
dank voor alles wat jullie voor mij
gedaan en betekend hebben
in mijn lange leven.
Dat was heel veel.
Ik wens jullie toe een echt levensgeluk
met een diepe innerlijke vrede
voor jezelf en allen die je dierbaar zijn.

Jullie Zr. Augusta
Els

*Wij danken u voor uw medeleven en gebed
bij het afscheid van Zr. Augusta.*

*Namens medezusters en familie
Zr. M. Adriana Komen*