

Bid voor de Ziel van Zaliger
Gerhardus Jacobus Kalter,

echtgenoot van

Maria Berendina Koopman,

geboren te Oldenzaal den 25 Nov. 1891,
overleed hij na een langdurig doch
geduldig lijden te Overdinkel 8 Febr.
1920 en werd den 13 d.a.v. op het R.K.
Kerkhof aldaar begraven.

Moest dan de bittere dood zoo
spoedig ons scheiden? Doch, Vader,
niet mijn wil maar de Uwe ge-
schiede. De Heer heeft gegeven, de
Heer heeft genomen, de Nsam des
Heeren zij gezegend.

Dit is onze roem: het getuigenis
van ons geweten, dat wij in den
eenvoud des harten en de oprecht-
heid Gods verkeerd hebben in deze
wereld. 2 Cor. 1. 12.

Dierbare echtgenoot en kinderen,
ik sterf, maar mijne liefde sterft
niet; ik zal U beminnen in den
hemel, zooals ik U op aarde lief had.

Ik zal U weerzien, en uw hart zal
zich verblijden. Luc. 7 13 Jo. 16, 22.
Hart van Jezus op U vertrouw ik 300 d. afl.
Zoet Hart v. Maria, wees mijn heil

300 dagen aflat

Hij ruste in vrede. Amen