

*Lijden met een lach en een traan;
woorden soms moeilijk te verstaan,
je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie weet wat je hebt doorstaan?
Al je liefde heb je ons gegeven;
met die herinnering zullen we verder leven.*

Dankbare herinnering aan

**Hermina Gerarda Katharina
ter Haar-Kalter
"Mien"**

echtgenote van Gerrit Johannes Hermanus
ter Haar

Zij is geboren te Overdinkel op 12 november 1925 en na een moeilijke periode in het Streek Ziekenhuis Midden Twente te Hengelo, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken, overleden op 31 juli 1996. De gezongen uitvaart vond plaats op 3 augustus, waarna ze werd begraven op het R.K. kerkhof te Borne.

Zij was de oudste van 6 kinderen. Haar zieke vader heeft zij, samen met haar familie, liefdevol verzorgd om zodoende het grote gezin gaande te houden. Deze zorg voor allen, in het bijzonder voor haar man Gerrit, haar kinderen en later met haar aangetrouwde kinderen en kleinkinderen, heeft zij in haar 38-jarig huwelijksleven voortgezet.

Daarnaast wist zij haar vrije tijd nog te benutten voor vele sociale en maatschappelijke doeleinden. Kortom zij was een lieve, wijze, vrouw, bescheiden op de achtergrond, maar wel met een groot verstand en een open hart.

Een slopende ziekte maakte, veel te vroeg, een einde aan dit alles. Zij heeft haar lijden op waardige wijze gedragen, wetende dat ze kon rekenen op de grote en liefdevolle zorg van allen die haar dierbaar waren. Bovendien had ze een groot geloof in de Heer en Schepper en in Moeder Maria, waarop zij vertrouwde en die met haar meegingen op haar lijdensweg.

Wij hopen dat je bij God en moeder Maria nu de eeuwige rust zult vinden, die je zozeer hebt verdiend.

Mamma bedankt voor alles.

Namens ons allen bedankt voor Uw medeleven vooral in de laatste 3 maanden en in het bijzonder vandaag.

*G.J.H. ter Haar,
kinderen en kleinkinderen*