

Met veel liefde willen wij gedenken

## Johannes Wilhelmus Kalter

echtgenoot van

Susanna Aleida Josephina Kip.

Hij werd geboren op 12 maart 1929 te Overdinkel. Hij overleed geheel onverwacht op 23 februari 1992.

Na de Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk, hebben we hem te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Overdinkel op 27 februari 1992.

---

Wij zijn verslagen dat mijn man en onze vader zo onverwacht van ons is heengegaan. Zijn dood is voor ons gekomen als „een dief in de nacht”.

Pa was een eenvoudig en realistisch man die altijd zei: „Dat is het leven, vandaag ik, morgen gij”. Deze keer was het zijn beurt om voor God te verschijnen.

Na jaren van noeste arbeid op de melkfabriek, waarvoor hij zich met hart en ziel inzette, heeft hij bijna drie jaar van de vut mogen genieten. „Veel te kort”, zeggen wij.

Als mens was hij gesloten, maar wel

stond hij altijd klaar om iedereen te helpen: zijn vrouw, kinderen, burens, familie en kennissen.

Veel plezier beleefde hij aan zijn tuin, waarvan hij de overvloed graag uitdeelde. Zijn andere hobby was de boerderij van zijn zus en zwager, daar vond hij rust in het werk en in de wandelingen in de „Maot”.

Hij was een gelovig mens en zijn devotie ging uit naar de Heilige Gerardus. Voor de Gerardus Processie was hij heel erg druk in de weer, alles moest goed in orde zijn.

Pa, je hebt veel voor ons gedaan. Wij bewaren daar een dankbare herinnering aan.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van mijn man en onze vader, betuigen wij u onze oprechte dank.

S. A. J. Kalter-Kip  
Yvonne en Willie  
Carla  
Ingrid en Henk.