



In liefdevolle herinnering

Gerharda Johanna Maria Olde Kalter

weduwe van
Franciscus Alouisius Geerdink

Ze werd geboren op 13 september 1905 te Hasselo. We hebben haar na de gezongen uitvaartmis begeleid naar haar laatste rustplaats op het R.K. kerkhof te Hengelo.

Ze werd geboren op de boerderij "Petersboer" te Hasselo. Toen ze 12 jaar was verloor ze haar moeder waar ze altijd met verdriet en goede herinneringen over praatte. Hard werken en overal een helpende hand bieden werd vanzelfsprekend in haar leven. Op 27 november 1930 trouwde ze met Frans Geerdink. Ze kregen samen 9 kinderen waarvan één, "Fransje", al op zeer jeugdige leeftijd overleed. In de crisistijd verhuisden ze samen naar Eindhoven waar ze graag woonde. In 1940, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, volgde ze papa echter weer naar Hengelo. Vele gelukkige jaren hebben ze samen aan de Woolderesweg gewoond en mochten hier samen hun 60-jarig huwelijksfeest nog beleven. Mama was een zorgzame moeder en voelde zich verantwoordelijk voor een goede familieband. Ze hield erg van zingen en ze was er dan ook trots op dat "haar jongens" in het

kerkkoor zongen. Ook spoorde ze haar kinderen altijd aan tot studeren, zodat ze zichzelf konden redden in het leven. Ze beleefde veel plezier aan haar kleinkinderen en was erg met hun wel en wee begaan. Haar geloof in God en haar vertrouwen in Maria hebben haar vaak door moeilijke tijden heen geholpen. Bedevaarten naar Overdinkel en Kevelaer gingen haar niet vaak mis. Met papa is ze nog naar Lourdes geweest.

De laatste jaren gingen haar geestelijke vermogen achteruit. Na de dood van papa in 1992 werd ze opgenomen in een verpleeghuis, waar ze met liefde werd verzorgd. We zijn hier allen erg dankbaar voor. Ook hier kwam haar liefde voor de zang weet tot uiting, want zolang ze kon bleef ze meezingen. Het laatste jaar werd ze op bed verzorgd en is ze op 15 januari 2001 na een liefdevolle verzorging ingeslapen.

We vertrouwen erop dat God haar opgenomen heeft in zijn licht.

*Moeder, oma en overgrootmoeder dank voor al je liefde.
Jouw leven dragen we als bagage mee in ons leven.*

Voor uw aanwezigheid en medeleven na het overlijden van onze moeder en oma, danken wij u.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen