



In dankbare herinnering aan

## GERRIT OLDE KALTER

Geboren : 28 maart 1928 te Weerselo.  
Overleden : 23 oktober 1985 te Hengelo.  
Gehuwd met: THEODORA KOELEN.

---

Oktober en november zijn de maanden waarin de herfst aankondigt dat alle leven sterven moet. Maar het zijn ook de maanden waarin hoop en vertrouwen sterk tot onze verbeelding spreken. De feesten van Allerheiligen en Allerzielen zijn daar een sprekend voorbeeld van. Het zijn feesten geladen met hoop en vertrouwen.

Zo ervaren wij ook het overlijden van vader. Het is een hoopvol afscheid door al ons verdriet en onze tranen heen, want hij was een mens om van te houden.

Met volle inzet en toewijding heeft hij zich ingezet voor moeder. Zij was zijn oogappel en ons, zijn kinderen, droeg hij op handen. Hij bezat een speels karakter en kon volop genieten van al het schone en mooie dat er in het leven voorhanden is. Hij was een man die altijd recht door zee ging en strikt rechtvaardig en eerlijk in het zakenleven was. Natuurlijk had hij ook zijn fouten en tekorten - hij kon soms lekker venijnig en eigenwijs zijn - maar hij zal in onze herinnering voortleven als een heel goed en fijn mens.

Bewonderenswaardig heeft hij zijn ziekte gedragen zonder te klagen of dicht te klappen.

Hij is recht overeind gebleven tot het laatste toe. En wat we hier ook niet onvermeld mogen laten is zijn geloof in God en Christus. Toen hij wist dat hij ongeneeslijk ziek was, heeft hij vol overgave het sacrament der zieken ontvangen. En zo is hij ook gestorven in geloof en overgave aan Christus.

Onze dank aan hem voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, willen we gelovig samenvatten en neerleggen in dit gebed:  
Heer, geef hem de welverdiende rust en neem hem op in Uw koninkrijk.

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, danken wij U hartelijk.

Th. J. Th. Olde Kalter-Koelen  
Gerard - Ceciel  
Paul  
Annemarie