

Een fijne en dankbare herinnering aan

**JOHANNES GERHARDUS PLECHELMUS
OLDE KALTER**

weduwnaar van

ALEIDA MARIA PLEJHUIS

Hij werd geboren te Losser op 16 juli 1907 en overleed te Enschede op 27 januari 1992.

Na een Eucharistieviering in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming op 31 januari 1992, hebben we zijn lichaam te ruste gelegd bij mama op de begraafplaats te Oldenzaal.

Dienstbaarheid, verdraagzaamheid en trouw stonden bij pa hoog in het vaandel.

Zijn hele leven heeft hij gezorgd voor anderen, eerst voor zijn ouders, toen zijn gezin en waar hij verder de helpende hand kon bieden, liet hij dit niet na.

In het verenigingsleven in Berghuizen en Oldenzaal nam hij 'n belangrijke plaats in en op kerkelijk gebied heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt, waarvoor hij dan ook twee verdiende onderscheidingen heeft gekregen.

Op jonge leeftijd wist hij al dat hij onderwijzer wilde worden en 43 jaar heeft hij zijn kennis dan ook over een heel gelukkig huwelijk van 45 jaar, toen mama overleed, stierf hij ook een beetje.

Hij werd stiller en de activiteiten werden minder. Toch hebben wij, zijn kinderen en kleinkinderen, geprobeerd om langzaam die lege plek weer inhoud te geven.

Hij kon in zijn eigen huis blijven wonen, waar hij door ons allen met de meeste zorg werd omringd.

Hij was daar ook erg dankbaar voor en vond het heel fijn wanneer de kinderen en kleinkinderen bij hem waren. Elke dag weer genoot hij van zijn eigen kamer, zijn tuin en zijn wandelingetje door "zijn Berghuizen".

In redelijk goede gezondheid heeft hij zo toch nog 10 jaar kunnen genieten van de vertrouwde dingen om hem heen.

Toen hij drie weken geleden ziek werd, hadden wij niet kunnen denken dat wij zo gauw afscheid van hem moesten nemen.

De gedachte aan de naderende operatie en misschien nog meer, is hem te veel geworden. Misschien wel beter zo.

Wij hopen dat hij door zijn grote geloof en vertrouwen in God in de laatste minuten van zijn leven kracht heeft gehad om heen te gaan.

Pa en opa, bedankt voor alles waarin jij ons bent voorgedaan.

De fijne gedachte aan jou zal voor ons een blijvende herinnering zijn.

Voor de blijken van medeleven na het overlijden van papa en opa, zeggen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen.