



Dankbaar gedenken wij

Johannes Hendrikus Antonius Olde Kalter

echtgenoot van
Hannelore Erika Olschewski

* 6 februari 1923
te Oldenzaal

† 27 september 1998
te Oldenzaal

Wij hebben 2 oktober afscheid van Johan genomen in de St. Plechelmusbasiliek en hem daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Voor al uw blijken van belangstelling en meelevens danken wij u van harte.

H.E. Olde Kalter-Olschewski
Freddy
Werner

*"Wie dood is, is nog lang niet weg
niet uit het hart, niet uit het hoofd
want wie je vriendschap hebt beloofd
kan zomaar niet verdwijnen."*

Een echte vriend is van ons heengegaan. Een diepgelovig man met een grote devotie voor Maria, de moeder Gods. Een fijngevoelig man, hecht verbonden met zijn vrouw en kinderen. Hij genoot van z'n vak in de horeca. Hij mocht graag mensen op hun wenken bedienen. Johan was niet alleen in de horeca opgegroeid, maar hij was er als het ware ook mee vergroeid. Een man met een eigen wil; een doorzetter. Een man, die als kind graag 'een houten mis' droeg op het biljart, maar die zich gaandeweg ook ontpopte als een begenadigd biljarter. Een muzikant die kon genieten van zijn mandoline en vele klassieke stukken. Johan heeft in zijn leven best veel tegenslagen moeten verwerken. Zijn gezondheid liet nogal te wensen over. Wát hem echter ook overkwam, hij liet zo weinig mogelijk aan anderen merken en probeerde niet te klagen, maar manmoedig te dragen. Steeds weer wist hij kracht en steun te putten uit zijn geloof. Het piepkleine mariabeeldje in het hulsje droeg hij onafscheidelijk bij zich. Toch nog onverwacht kwam het einde. Hand in hand met zijn vrouw zijn ze die laatste weg gegaan. Vergroeid door samen gedeeld leven. Tot hij alleen door moest gaan; tot alles was volbracht. Johan, thuis, op de verjaardag van z'n moeder. Thuis in Gods Liefde.

*"Wie dood is, wensen wij adieu
en hopen op een hemelrijk
waar ieder mens'kind, arm of rijk,
ontmoeten zal de zijnen."*