

*In onze gedachten zal dankbaar  
voortleven*

**MIETS OLDE KALTER**

*echtgenote van Johan Jansink*

*Op 26 december 1928 werd zij te  
Lonneker geboren. 16 Augustus 1973  
overleed zij te Enschede.*

*Leven,  
echt leven  
is sterven voor de ander  
Leven  
is wáár maken  
dat de aarde  
een hemel zou kunnen zijn  
voor de ander.*

---

*Uit dankbaarheid voor uw medeleven  
en ter gedachtenis aan haar.*

Haar leven was dienen en klaarstaan, dag en nacht; voor haar man en kinderen, voor ouders en familie, voor gezinnen waar hulp nodig was en voor de parochie, waar zij haar talenten tot meerdere glorie van de Heer inzette.

Zij maakte zich veel vrienden, want ze was eerlijk en humoristisch. Haar meelevens met het leed van anderen bezorgde haar veel sympathie.

Zij had een groot geloof en gaf als een wijze moeder dit door aan haar kinderen.

Bij de Heer, vond zij iedere week weer opnieuw steun en kracht om vol takt en enthousiasme haar gezin te kunnen leiden.

God heeft haar geroepen, maar de banden van liefde, waarmee wij op aarde met elkaar verbonden waren, zullen nooit verbroken worden.

Met eerbied en dankbaarheid zien wij terug op haar leven. — Hier werd het afgebroken, wij weten echter, dat het niet verloren zal gaan, maar veranderd is. Zij leeft nu bij de Heer.

Haar lichaam hebben wij begraven op het kerkhof aan de Gronausestraat.

Goede God, geef Miets de vreugde van de eeuwige vrede bij U.