

Wilt in uw gebeden gedenken

Bernardus Kamp

echtgenoot van

Maria Catharina Johanna Teunissen

eerder weduwnaar van

Hendrika Cornelia ten Thije

Hij werd geboren te Goor 25 juni 1880 en overleed te Oldenzaal 28 februari 1966, na meerdere malen voorzien te zijn geweest van de H. Sacramenten der zieken. Hij werd begraven 7 febr. 1966 op het r.k. kerkhof te Oldenzaal.

De Heer van leven en dood heeft hem tot Zich genomen om hem voor eeuwig gelukkig te maken.

Wij zijn er vast van overtuigd dat God zijn dienaar genadig zal zijn en hem overvloedig zal belonen, want onze dierbare overledene was een man naar Gods hart. Een man die veel offers heeft gekend in zijn leven. Zijn eerste vrouw heeft hij moeten missen en in zijn laatste jaren had zijn menselijke geest niet meer de kracht van vroeger. Maar zijn innerlijke kracht bleef ongebroken. Zijn vrolijke en opgewekte aard getuigden van zijn eenvoudig maar diep geloof en daarmee wist hij heel veel moeilijke dagen te overwinnen.

Dierbare kinderen, weest jullie moeder dankbaar voor de opvoeding van haar ontvangen. En wilt met mij ook bijzonder dankbaar zijn jegens haar die mij vooral de laatste jaren zo bijzonder trouw en liefdevol verzorgd heeft. Vergeet haar niet.

Hij ruste in vrede.