

Wil in uw gebeden gedenken

Gerhardus Antonius Kamp

Hij werd geboren te Haaksbergen 8 april 1900. Op 25 augustus 1962 is hij plotseling in de Heer overleden, gesterkt door het H. Sacrament der zieken te Haaksbergen. 29 Augustus d.a.v. werd zijn lichaam ter ruste gelegd op het r.-k. Kerkhof te Haaksbergen in afwachting van de verrijzenis op de Jongste Dag.

Ofschoon hij de jaren van de ouderdom nog niet was ingegaan, werd hij toch door God geroepen om deel te hebben aan het leven van de zaligen in de hemel. Onverwachts heeft God hem kunnen roepen, omdat hij door een goed leven hierop was voorbereid.

Hij was een tevreden mens, van wie niemand ooit een klacht heeft vernomen. Hij was een man, die waarachtig leefde uit zijn geloof, zonder te willen opvallen. Deze oprechtheid en evenwichtigheid maakte hem bemind bij iedereen met wie hij in aanraking kwam.

Lieve zuster, ik dank je voor het vele goede dat je voor mij hebt gedaan. Samen hebben we vele jaren een mooi leven gehad. Onverwachts is hieraan een einde gekomen. Wees getroost met de zekerheid, dat ik nu in de hemel een beter leven ben ingegaan, dan wij 't op aarde ooit samen hadden kunnen hebben. Blijf voor mij bidden. Ik zal God bidden, dat Hij je al het goede, dat je voor mij deed moge vergelden.

ONZE VADER

WEES GEGROET

HIJ RUSTE IN VREDE