



Dankbaar willen we blijven denken aan

Gerhardus Antonius Maria Kamp

echtgenoot van

Josephina Antonia Maria Ensink

Hij werd geboren te Hengelo Ov op 25 september 1930. Na gesterkt te zijn door de Sakramenten der Zieken is hij in volle overgave overleden op 8 juli 1983.

Op 13 juli d.o.v. hebben we biddend afscheid van hem genomen in de H. Hartkerk te Hengelo Ov en in een daarop aansluitende korte liturgische dienst in het crematorium te Usselo.

Gerrit was een serieuze, harde werker, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De talenten die hij bezat heeft hij ten volle gebruikt. Van vele kanten werd vaak een beroep op hem gedaan en altijd weer was hij bereid zich in te zetten. Uiteraard ging zijn grootste belangstelling en zorg uit naar zijn vrouw en kinderen, voor wie hij een lieve man en goede vader was. Maar daarnaast wist hij altijd wel tijd vrij te maken voor het verenigingsleven of voor individuele personen die een beroep op hem deden. Met name het kerkkoor heeft 25 jaar lang van zijn aktieve diensten kunnen profiteren en vele jaren was hij tevens de voorzitter van dit koor. Helaas is aan dit aktieve leven nu, - te vroeg

naar menselijke verwachtingen - een eind gekomen. De leegte zal voor menigeen voelbaar zijn, vooral voor zijn vrouw met wie hij 26 jaar lang lief en leed heeft mogen delen, en voor zijn kinderen.

Niettemin proberen we met een dankbaar hart terug te denken aan alles wat hij voor ons heeft betekend. En wij bidden:

Goede God, laat vader nu voorgoed thuis zijn bij U. Geef hem Uw vrede voor altijd. En schenk ons de kracht om in zijn voetsporen verder te gaan in geloof en liefde.

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van onze lieve man en vader, zeggen wij U hartelijk dank.

Fien Kamp-Ensink
Ben
Petra

Hengelo Ov, juli 1983
Achterhoekse Molenweg 217