

In dankbare herinnering aan

*Gerhardus Gezienus Maria  
Kamp*

echtgenoot van

*Henrica Maria Anna Hobbenschot*

Hij werd geboren te Haaksbergen op 2 juli 1940. Door het Sakrament van de Doop werd hij opgenomen in de gemeenschap van Christus. Hij stierf te Haaksbergen op 24 september 1987.

Gerhard was een man en vader, die alles gaf, wat hij aan liefde en zorg in zich had. Zijn enorme werklust, hartelijkheid en energie gaf hij vooral aan zijn gezin. De verbondenheid met elkaar was voor hem van levensbelang. Door zijn nabijheid, zijn meeleven en belangstelling wist hij leven te geven en te delen. Dat vond hij vanzelfsprekend. Als er een beroep op hem werd gedaan kon hij niet weigeren. Je had het gevoel, dat hij meer wilde geven dan ontvangen. Soms wilde hij meer dan hij kon: zijn eigen beperkingen wilde hij dan niet zien: als anderen maar geholpen werden. Zo hebben we hem leren kennen als iemand met geen sterk, maar wel een groot hart. Hij leed eraan, als mensen het moeilijk maakten voor elkaar. Hij wilde eerder verzoening dan verwijdering. Zo werd hij groot in de kleine dingen van iedere dag. De waar-

den, die hijzelf in het leven belangrijk vond, wilde hij doorgeven aan anderen.

Hij liep niet met zijn gevoelens te koop. Wat er leefde in zijn hart, liet hij meer zien door zijn warme hartelijkheid dan door woorden. Hij stierf te vroeg. De dood kwam als een dief in de nacht. Plotseling stond hij aan de grens van de dood en leven. Maar de waarde van een mensenleven wordt niet alleen in jaren geteld. Alles, wat hij ons heeft meegegeven, willen we meenemen voor onszelf. Zoals hij leefde, zo geloofde hij ook: meer in de stilte van zijn hart, dan voor het oog van de mensen. Hij voelde zich thuis in Gods schepping, in de natuur met alle leven om zich heen. Hij kon van dat leven genieten. Daarom zijn we ervan overtuigd, dat hij nu in Gods woning is, waar volop leven en ruimte is voor velen. In dat geloof hebben we op 28 september afscheid van hem genomen en zijn lichaam te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof "Waarveld" te Haaksbergen.

Dat hij mag leven in de vrede van de Heer.

---

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt bij het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze lieve pa.

Fam. Kamp