



Gedenk in Uw gebeden en H.H. Missen

GERRIT JAN KAMP

Hij werd geboren te Wierden op 6 september 1901. God zond hem een slepende ziekte met veel pijnen, welke hij geduldig uit de hand van de hemelse Vader aanvaardde. Gevoed met het Lichaam des Heren en gesterkt door de zalving met H. Olie, ontsliep hij in de Heer op 11 januari 1957. Zijn lichaam, dat wij begroeven op het kerkhof te Wierden, wacht daar de dag van de verrijzenis.

„Ik wil opstaan en naar mijn Vader gaan en Hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U: ik verdien niet meer Uw zoon te heten: behandel mij als een van Uw knechten.” En hij stond op en ging naar zijn Vader. Maar de Vader zei: „Gauw, haalt het beste kleed en doet hem een ring aan zijn hand. Feest en vreugde moet er zijn, want uw broer was dood, en is levend geworden.” (Luk. XV 18-24)

Ik dank U, Heer, omdat Gij mij, Uw ontrouwe dienaar, met zo grote goedheid tegemoet zijt getreden.

Gij zijt mij komen laven,
in mijnen laatsten tijd,
met al Uw beste gaven,
Gij, die barmhartig zijt;
Gedenk niet . . . ik beweeene
mijn zonden nu,
en stervend, Heer, alleene
bemin ik U. (G. Gezelle)

Laat ons bidden:

O God, aan wie het eigen is altijd genadig te zijn en te sparen, ontferm U over Uw dienaar Jan en vergeef hem al wat hij door menselijke zwakheid misdaan mocht hebben. Dat vragen wij U door Jesus Christus, onze Heer. Amen.