



Ter dankbare herinnering aan

HERMANNUS ALBERTUS KAMP

echtgenoot van

ANTONIA JOHANNA HEUKER OF HOEK

Hij werd geboren te Hengelo ov 14 november 1910. Na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der zieken, overleed hij thuis 24 november 1983. Bij zijn afscheid hebben wij de Eucharistie gevierd in de St. Lambertuskerk te Hengelo ov, waarna de crematie plaats vond in het crematorium Twente te Usselo 28 november d.o.v.

Dapper heeft hij zijn lijden gedragen. Hij trachtte het zelfs voor ons te verbergen. Zó was zijn instelling: optimistisch van nature en positief in denken en aanvoelen. Daarom ging hij nooit moeilijkheden uit de weg. Altijd stond hij klaar om onze problemen op te lossen. Hij was een toegewijd echtgenoot en vader, die ons met raad en daad bijstond.

Ook anderen konden met hun moeilijkheden bij hem terecht. Dan aarzelde hij niet al zijn energie en mogelijkheden aan te wenden om hen te helpen. Hij leefde niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Want zelf voelde hij zich gelukkig en genoot van het leven, maar hij wenste dat geluk ook graag anderen toe.

Waar hij mee bezig was, daar zette hij zich volledig voor in: vroeger zijn werk en in latere jaren zijn hobby om mooie dingen te verzamelen. Hij hield van het mooie in het leven en

wist dit positief te waarderen. Daarom kon hij op het einde van zijn leven vol overtuiging zeggen: „Ik heb een mooi, een vol leven gehad, maar nu is het voor mij afgerond”.

We kunnen niet anders dan hem dankbaar zijn voor het vele dat hij ons heeft gegeven. Hij blijft in ons hart gegrift.

Moge de Allerhoogste hem opnemen in het Licht van zijn heerlijkheid en hem het volle geluk geven, waarnaar hij hier zo intens op zoek was.

Hij ruste in vrede.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa danken wij U hartelijk.

A. J. Kamp-Heuker of Hoek
Kinderen en kleinkinderen

Hengelo ov, november 1983