

Ter herinnering aan

## Johanna Geertruida Kamp

Zij werd geboren op 26 oktober 1901 te Haaksbergen. Zij heeft vrij eenzaam geleefd niet gehuwd, en vragend om aandacht en belangstelling. Jarenlang verzorgd in het gezin van haar neef en nicht; bij wie zij leefde; de laatste paar jaar verbleef zij op 't Saalmerink, waar zij 26 september 1978 is overleden. We hebben haar 29 september d.o.v. begraven op het kerkhof te Haaksbergen.

Uit psalm 126 :

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap  
- dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.

Dan zegt de wereld : „Hun God doet wonderen“

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,

Gij onze vreugde.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,

zoals rivieren in de woestijn,

die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.

Een mens gaat zijn weg, en zaait onder tranen

Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Voor uw medeleven zegt de familie u haar  
welgemeende dank.