

In dankbare herinnering aan

## Johannes Antonius Kamp

weduwnaar van

Johanna Hendrika Veldhuis

Hij werd geboren te Deurningen op 8 juni 1913. Na een ernstige ziekte overleed hij te Hengelo in het "Dr. P.C. Borsthuis" op 9 april 1994.

De gezongen Eucharistieviering had plaats op 13 april 1994 in de H. Plechelmuskerk te Deurningen, waarna wij hem te ruste hebben gelegd naast zijn vrouw op het parochiële kerkhof aldaar.

Hij kenmerkte zich door eenvoud en rust, onopvallend en zonder aandacht te trekken leefde hij zijn hele leven lang in het kleine huisje aan de Borsedijk, achter de hoge heg voor het huis.

"Kamp Jan", zoals heel Deurningen hem kende, hield er zijn eigen levensstijl op na met zijn vrouw en zijn vader, waar hij bij in huis woonde. In januari 1976 kwam zijn vrouw plotseling te overlijden, wat voor Jan een groot verlies was en hij met zijn vader achterbleef.

Zijn hele leven heeft Jan gewerkt in de fabriek en hield het boerderijtje ook nog bij waar hij veel plezier in had.

Jan was een goed gelovig man en bezocht trouw iedere week de kerk zolang hij maar kon, zelfs voor het eten, wat het ook maar was, maakte hij altijd eerst een kruis, dit mocht nooit vergeten worden.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit, zodat hij hulp nodig had. Hij vond het heel erg dat een ander hem moest verzorgen, hij wou niemand tot last zijn en graag in zijn eigen huis sterven wat helaas niet mogelijk was.

Ook al kon hij het niet onder woorden brengen, graag zou hij éénieder willen bedanken die zich voor hem hebben ingezet en hem geholpen hebben bij zijn ziekte van het laatste jaar.

Jullie allen bedankt.

*De zwarte nacht van de dood,  
zo eenzaam en verlaten kan het zijn.*

*Niemand die je omringt,  
geen hand die je vasthoudt,  
dan alleen is God jou grote steun,  
waar jij je hele leven op hebt toevertrouwd.*

Voor uw medeleven en de laatste aan hem bewezen eer, betuigen wij u onze oprechte dank.

De familie.